

SL!M Dorpsbijeenkomst 26-11-2012



affiche



website

Na een terugblik op de activiteiten van SL!M van het afgelopen jaar en een toelichting op de plannen voor 2014 was er een ludieke overgang naar het centrale thema van deze avond: burgerparticipatie. Want de actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen gaan in de richting van een "participatiemaatschappij". Dat houdt in dat de overheid niet meer automatisch opdraait voor de wensen en behoeften die leven in de maatschappij, dat ingezet wordt op meer zelfwerkzaamheid, eigen initiatief.

Op de agenda van de bijeenkomst stonden dan ook zeer toepasselijke onderwerpen. Door twee medewerksters van Buurtzorg Gennep werd een toelichting gegeven over het werk van die organisatie, (nota bene gevestigd in het voormalig Rabokantoor in Milsbeek.) Een klein team verzorgd nagenoeg alle informatie- en hulpverzoeken. Zo nodig worden wegen gewezen waarlangs elders voor een probleem een oplossing kan worden gevonden.

Na de pauze werd met PowerPoint-sheets een boeiend praktijkvoorbeeld door Hannie Pennings-Donkers toegelicht. Zij is de "motor" achter de wijze waarop de buurtzorg in Elsendorp, een klein dorp Noord-Brabant, georganiseerd werd. Onder het credo "Meer welzijn minder zorgen" is in de afgelopen jaren vanuit bewoners een sluitend systeem gemaakt, waarin informele en professionele zorg samenwerkt en waarin bewoners elkaar aanspreken op onderlinge hulp. Geen zorgelijke verhalen over de teloorgang van de zorg, maar een verhaal van aanpakken en een op maat geneden zorgsysteem!

Hannie heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen, mede door een uitzending over dit project door KRO-Brandpunt (klik hier voor de film).

Zoals in de voorpublicaties reeds aangekondigd was vervolgens nog een spannend thema: Komt er een Milsbeekdag? en zijn er inwoners die willen meewerken aan de organisatie daarvan? Op ludieke wijze wist de voorzitter, Mart van Boekel, alvast een aantal kandidaten hiervoor te strikken.

Het programma werd afgesloten met de inmiddels traditionele uitreiking van de Milsbeekse Vaas. Na de tuinonderhoudsploeg van het R.K. kerkhof (2011) en de Stichting Cultuurbehoud (1912) viel nu de eer te beurt aan Chris Janssen met zijn echtgenote Annette vanwege de grote verdiensten voor de Milsbeekse gemeenschap.

Vanuit hun werkkamer werken Chris en zijn vrouw Annette samen al jarenlang aan de archivering van documenten, verslagen, foto's, kaarten en artikelen van onder andere: Parochie O.L.V. van Altijddurende Bijstand, Carnavalsvereniging De Diepenkickers, Fanfare Crescendo en de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Door hun grote inzet wordt de geschiedenis van deze verenigingen vastgelegd en blijft het een informatiebron voor het heden en de toekomst. Met een enorm applaus bevestigden de aanwezigen hun instemming. De avond werd tenslotte afgesloten met een gedicht door Adriaan de Winter.



Ballade onder de naam wasdom

1 Waar Milsbeek bruist vol van leven
en ik... mijn gedichten heb geschreven
Gij zijdt... het zout van de pottenbakkerij
zoveel keramiek geboren uit ruwe klei
Ontstaan met kunstachtige fantasie
door bewegingen van voet en knie.
Met de fijngevoeligheid van handen
dorp ... in N oord Limburgs lage landen.

3 Slechts zicht op het hoge achterland
leefden voorouders met gezond verstand.
Sprokkelden hout voor 't dagelijkse vuur
zorg voor voedsel en licht in 't donkere uur.
Met gesprekken in hun rusteloze brein
vervuld van vrome gevoelens diep en rein.
Hoever gaat menseneil bij mensenzin
wat houdt het doel des aardse leven in?

5 Onverbiddeijk ging men moeizaam voort
men breidde uit en ze werden gehoord.
Men ging moeizaam een rechte weg
door 't leven
met pottenbakken werd veel werk verkregen.
Voor zo'n mooi product had men ontzag
wijl het vernuft ons niet ontraadselen mag.
Van plaggenhut naar huis, school en kerk
door saamhorigheid werd ... Milsbeek sterk.

2 Achteraf, vrij stil en rustig ingeklemd
hoog en laag gebied, ruwen ongetemd
De Maas die zich vrijelijk -ook wijds-bewoog
waar 't het lage land was zelden droog.
Leefden de mensen in wat plaggenhutten
die zich tegen koude wind en beschutten.
Daar ... uit die brakwater beek is gekomen
de naam van 't dorp waar wij nu wonen.

4 De natuur ons ... van het land doet ontroven
bleef de mens in den Goede God geloven.
Het was en bleef. .. een triest verloren land
veel hoogten op en ... een bult van zand
Waar toch de heer van Gennep erfpacht heeft
penningen eiste ... bij... wie nauwelijks leeft.
Door 't brakke Milse water bruin en grauw
mensen overleefden vaak in armoede en kou.

6 Maand na maand en honderd jaren
moeizaam werk
werd Milsbeek langzaam groot en sterk.
Industriegebied en heel wat wegvervoer
voor velen ver weg op de Europese toer.
Burgers en burgeressen met een heldere geest
weten hoe arm en beroerd het toen is geweest.
Nu met saamhorigheid door ontspanning en sport
gezamenlijk zorgen dat het ... steeds beter wordt.