

Huiskamer Milsbeek

voor alle inwoners



U bent welkom van maandag t/m vrijdag van 13:30 tot 17:00 uur
in de huiskamer, plateel 28

Wat is er te doen in de Huiskamer?:

- Koffie drinken en een praatje te maken
- Kaarten, spellen doen en puzzelen
- Creatieve activiteiten
- Ruilbibliotheek
- Leestafel met boeken, puzzelboekjes, tijdschriften en natuurlijk de krant.

Daarnaast gaan we regelmatig extra activiteiten organiseren, zoals

- Koken
- Bakken
- Informatie- en thema middagen/avonden op allerlei gebied
- Creatieve workshops of mini cursus
- Film middag/avonden

De Huiskamer is natuurlijk ook een prima start en eindpunt voor Milsbeekse wandel- en fietsgroepjes.

Maar er zijn veel meer activiteiten te bedenken, zoals bijvoorbeeld een maandelijkse boekenclub, waar bij bezoekers hun favoriete boeken bespreken en leestips uitwisselen. Of een muziekclub, waar u uw favoriete muziek mee kan brengen om samen naar te luisteren, te bespreken of uw herinneringen hierbij te delen. Alles van Hollandse meezingers tot klassiek kan aan bod komen. Als er voldoende belangstelling voor is dan kunnen we verschillende clubjes opstarten. Laat het ons tijdens uw bezoek weten als u hierin geïnteresseerd bent en zou willen deelnemen.

Kortom; ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk in te spelen op de wensen vanuit het dorp, en vooral ook van de bezoekers. Uw ideeën en suggesties zijn dan ook zeer welkom via info@huiskamer-milsbeek.com of deel uw ideeën met een van de gastvrouwen/gastheren tijdens uw bezoek aan de Huiskamer.