

# Landgoed Sint Jansberg

Het kloppend hart van de Jansberg was begin van de vorige eeuw "Huize St.Jansberg". Het was een schitterende villa die in Milsbeek "het kasteel" werd genoemd.

Het werd rond de vorige eeuwwisseling gekocht door Baron van Verschuer. Vooral in de tijd dat hij de eigenaar was beleefde "Huize St.Jansberg" zijn grootste bloeitijd. De baron overleed 1924, en zijn vrouw woonde er nog tot aan haar dood in 1933. Tot in de oorlog werd het Herenhuis vervolgens nog gebruikt als buitenverblijf. In 1944 is het gedeeltelijk verwoest en niet meer opgebouwd.

Tot het gebouwencomplex behoorde een boventuin en een benedentuin. De boventuin was de fruittuin. De benedentuin had drie niveaus. De restanten hiervan zijn nog zichtbaar. Achter de gebouwen in de berg ingegraven bevond zich een ijskelder. Hier kon het gehele jaar door groente, fruit en vlees worden bewaard. De ijskelder dient op dit moment als huisvesting voor vleermuizen. Aan de vroegere bewoning herinneren ook de geknotte lindebomen en een hoge sequoiaboom met zijn roodbruine bast.



## De Drie Vijvers

Tot de lushof van "Huize St. Jansberg" behoorden ook de Drie Vijvers (naamgevers van de basisschool). Vroeger moet het in Milsbeek wel de Bergse Put zijn genoemd naar de waterbronnen die er ontsprongen. Het waren mens-handen die de vijvers hebben aangelegd. In het boekje 'Wandelingen door Nederland' van 1882 werd geschreven:

*"Tot voor weinige jaren waren deze smaakvolle vijvers onooglijke poelen, maar thans behoren zij tot de innemendste sieraden van het landgoed".*

De bovenste vijver was voor de drinkwatervoorziening.

Tussen de bovenste en de middelste vijver was ooit een tweeledige waterval aanwezig met aan beide zijden leeuwen die water boven op het kunstwerk spoten.

De middelste vijver was de visvijver en de onderste de badvijver.

Deze was voorzien van een overdekte kleedgelegenheid.

De oorlog heeft ook hier zijn sloopwerk gedaan en hier en daar zijn nog slechts wat funderingen zichtbaar.

